



“High Five” Saakje Schuttenbeld

Interview door: Marijke van Maanen

Vraag 1

Naam, straat en gezinssamenstelling?

Mijn naam is Saakje Schuttenbeld. Ik woon samen met mijn man Jan op de boerderij op IJzerpad 4 in Rutten. We hebben 4 kinderen, 4 schoonkinderen en 4 kleinkinderen.

Vraag 2

Werk/Vrijwilligerswerk/Hobby's?

Mijn oorspronkelijke beroep is assistent fysiotherapeut. Dit werk heb ik 2 jaar gedaan en daarna ben ik gymles gaan geven. Op een gegeven moment vond ik mezelf te oud worden voor dit werk en ben ik er mee gestopt. IK vond het altijd al erg leuk om in De Stiepe te helpen en ben werk in de horeca gaan zoeken. Uiteindelijk kwam ik terecht in Thialf en daar heb ik jaren met heel veel plezier gewerkt. Toen Het Klavier klaar was werd ik gevraagd om daar beheerder te worden. Hier moest ik even over nadenken maar ben het wel gaan doen en ik heb er beslist geen spijt van. Het is prachtig werk

Op dit moment doe ik niet zoveel vrijwilligerswerk, ik zit in het bestuur van de toneelvereniging en eens per jaar ga ik als vrijwilliger mee met een zorgvakantie.

Vroeger was sport wel mijn hobby maar momenteel kijk ik er liever naar. Verder ga ik graag een dagje naar de grote stad of naar theater. En spelen met de kleinkinderen is ook altijd leuk.



Vraag 3

Hoe ben ik in Rutten terecht gekomen?

Thuis hadden wij een mechanisatiebedrijf en ik zei altijd: ik trouw nooit met een boer en ik dacht mensen die in die kale polder gaan wonen die sporen niet. Maar dan kom je een leuke jongen tegen en dan lopen dingen heel anders. Ook hier heb ik absoluut geen spijt van.

Vraag 4

Mijn karakter beschreven in 3 woorden?

1. vriendelijk
2. gastvrij
3. sociaal

Vraag 5

De grootste blunder die ik in mijn leven gemaakt heb, is...

Gelukkig maak ik best vaak een blunder en kan ik er vaak om lachen. Ik heb een keer de helpdesk van de provider gebeld dat de tv het niet deed. De man liet me op alle knopjes van de afstandsbediening drukken maar steeds gebeurde er niet dat wat hij zei. Dit ging zo ongeveer tien minuten door en toen kwam ik erachter dat ik de afstandsbediening van de dvd speler in mijn handen had. Ik heb gezegd dat ik geen tijd meer had en de volgende dag wel terug zou bellen.

Bedankt voor het interview
