



“High Five” Joanne Buijnink

Interview door: Marijke van Maanen-Keetman

Vraag 1

Naam, straat en gezinssamenstelling?

Ik ben Joanne Buijnink en ben getrouwd met mijn superleuke man Meinder, we hebben samen twee jongens gekregen Skandar (9) en Rafal (6) en wonen aan de Sportweg 67.

Vraag 2

Werk/Vrijwilligerswerk/Hobby's?

Toen onze oudste zoon geboren werd ben ik een aantal maanden later gestopt met mijn werk als dierenartsassistente, de dagen waren lang en ik kon niet minder gaan werken. We hebben toen de keuze gemaakt dat ons gezin op de eerste plaats kwam en in geloof een stap gezet. Zo ben ik de eerste jaren bij onze kinderen thuis geweest. Na verloop van tijd ben ik gaan werken als schoonmaakster op de basisscholen in Rutten. Dit is ideaal te combineren met de freelance opdrachten van Meinder en het opvangen van de agenda's van de rest van het gezin. Ik zeg wel eens dat ik het cement tussen de stenen ben hier thuis, zodat alles in elkaar past. Daarnaast werk ik bij Vijvermeester in Emmeloord, waar ik allerlei voorkomende taken uitvoer. Ook dit is een baan waar de werktijden heel flexibel te regelen zijn. Daarnaast zijn wij lid van de Baptistengemeente in Lemmer en draaien we op meerdere fronten mee als vrijwilliger. Mijn belangrijkste drijfveer voor werk en alle invulling van mijn tijd is mijn liefde voor God, Hij heeft mij gered en mijn leven is nu van de Heer Jezus Christus. Ik begrijp nu dat ik leef voor Gods eer en zoek daar naar, met vallen en opstaan. Vraag me gerust eens wat dat inhoudt :)



Vraag 3

Hoe ben ik in Rutten terecht gekomen?

In 2006 zochten wij vanuit Ens een groter huis, daarbij leken een aantal dorpen ons wel gezellig, waaronder Rutten. Door inschrijving bij de woningbouw Mercatus kregen we uiteindelijk hier een huis. En sindsdien wonen we hier met veel plezier en genieten we van de gemoedelijkheid en rust van het dorp (al verstoren onze kinderen die wel regelmatig, haha!).

Vraag 4

Mijn karakter beschreven in 3 woorden?

1. spontaan
2. opgewekt
3. zorgzaam

Vraag 5

De grootste blunder die ik in mijn leven gemaakt heb, is...

Toen ik de kalkpoten van mijn eigen kip wilde behandelen, had ik ze ingesmeerd met vaseline en daarna ingezwachteld... Dat had ik kennelijk te strak gedaan, waardoor het pootje afstierf. Zooo zielig!!! Ik had als dierenartsassistente toch beter moeten weten! De kip heeft overigens nog lang 'vrolijk' door geleefd met één stompje, schaam schaam...

Bedankt voor het interview