



“High Vijf”

Chantal van den Berg

Interview door: Marijke van Maanen-Keetman

Vraag 1

Naam, straat en gezinssamenstelling?

Mijn naam is Chantal, 24 jaar oud en nu één jaar woonachtig in Rutten aan de buitenom. Ik woon samen met Mart. Ik ben opgegroeid in Emmeloord bij mijn ouders, broer en hond.

Vraag 2

Werk/Vrijwilligerswerk/Hobby's?

Ik werk in de gehandicaptenzorg als bewegingsagoog. Ik verzorg de beweegactiviteiten voor mensen met ernstig meervoudige beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Ik sport graag. Mijn voorkeur gaat uit naar teamsport: sloeproeien bij de Mare Australis in Emmeloord, ik train sinds kort mee bij de dames van RKO en ik heb op de dinsdagavond bootcamp in Rutten.



Vraag 3

Hoe ben ik in Rutten terecht gekomen?

Mart wilde het dorp Rutten niet verlaten en zo startte onze zoektocht naar een huis in Rutten. Na een aantal keer een bod te hebben gedaan op diverse woningen, kwam dit huis op ons pad. Nadat we de sleutels kregen, hebben we met veel hulp van vrienden en familie 3 maanden verbouwd. Nu wonen we er met veel plezier!

Vraag 4

Mijn karakter beschreven in 3 woorden?

1. Behulpzaam
2. Ondernemend
3. Enthousiast

Vraag 5

De grootste blunder die ik in mijn leven gemaakt heb, is...

Tijdens een zomervakantie in Duitsland was ik een jaar of 10. Daar ontmoette ik een jongentje in het zwembad. Na een tijdje spelen vroeg ik naar zijn naam. Hij antwoordde: 'Wablief'. In de veronderstelling dat hij 'Wablief' heette, ontmoetten we elkaar de volgende dag in de speeltuin. 'Wablief' reageerde helemaal niet meer op zijn naam. Zal hij me dan toch niet aardig hebben gevonden...?