



“High Five” Lisa Alves

Interview door: Marijke van Maanen

Vraag 1

Naam, straat en gezinssamenstelling?

Mijn naam is Lisa Alves. Ik ben opgegroeid op een melkveebedrijf in Bant. Ik heb een zus (Brenda), broer (Wietse) en zusje (Nienke). Sinds kort mag ik mijzelf Ruttenaar noemen, nu ik samen met mijn vriend aan de Lemsterpoort woon.

Vraag 2

Werk/Vrijwilligerswerk/Hobby's?

Ik werk als vormgever/content medewerker voor verschillende (welzijns)organisaties. Hier ontwerp ik bijvoorbeeld flyers en magazines voor en beheer ik de sociale media kanalen.

Daarnaast heb ik samen met mijn zus Brenda een eigen onderneming, genaamd Van Bries.

We graveren cadeaus van hout (bijvoorbeeld borrelplanken en memoryboxen), met persoonlijke ontwerpen. Denk aan illustraties, logo's en teksten. Men kan zelf een ontwerp aanleveren, of wij kunnen die maken.

We zijn een paar jaar geleden begonnen met een hand graveerpen, maar inmiddels zijn we gegroeid en hebben we vier lasermachines. Vorige week hebben we onze nieuwste aanwinst binnen gekregen. Deze machine kan ook andere materialen dan hout graveren. Dat creëert weer leuke kansen!

In mijn vrije tijd kan je mij vinden op de boerderij van mijn ouders. Ik ben graag tussen de dieren. Dan wandel ik met de honden (we hebben er drie, een labrador in elke kleur 😊) of ik sta tussen de koeien. Daarnaast schilder en teken ik graag; van landschappen tot aan portretten.

Op de zaterdag kun je mij vinden op het voetbalveld, als links-mid bij Creil-Bant/RKO VR1.

Naast deze bezigheden ben ik actief als vrijwilliger bij StEp. Ik help mee met de jaarlijkse tulpenroute, waarbij ik betrokken ben bij het bedenken van de kinderroute en het creëren van de vormgeving en illustraties ervoor. Iets wat elk jaar weer voldoening geeft om neer te zetten.

Vraag 3

Hoe ben ik in Rutten terecht gekomen?

Mijn vriend Sytse kocht een huis aan de Lemsterpoort. Samen met vrienden hebben we aan dit huis geklust en het eigen gemaakt. We wonen er nu sinds december.

Vraag 4

Mijn karakter beschreven in 3 woorden?



1. Creatief

2. Dierenvriend

3. Gedreven

Vraag 5

De grootste blunder die ik in mijn leven gemaakt heb, is...

Laat ik het houden bij een recente blunder van afgelopen maand, wat direct een tip is voor de mensen die nog op vakantie gaan. Deze zomer stond ik met een pilsje in mijn hand van mijn vakantie te genieten met vriendinnen in Kroatië. Geen flauw benul van de lokale regels, kwam ik er -dankzij de politie- vrij abrupt achter dat ik in de straat waar wij stonden absoluut geen biertje vast mocht houden. Helaas was een 'sorry' en een aardige glimlach niet genoeg. Ik mocht een fikse boete betalen. Dus, verdiep je vooral in de regels als je naar het buitenland op vakantie gaat! Dat kan je een hoop schelen 😊.

Bedankt voor het interview
