



“High Five”

Yvo Smit

Interview door: Marijke van Maanen

Vraag 1

Naam, straat en gezinssamenstelling?

Ik ben Yvo Smit en woon met drie zoons op de Weg van Ongenade 25B te Rutten.. of Creil. Relatie: Ja, met Karin Verlouw (een dorpsfeest Rutten al niet goed voor is). Mijn drie zoons: Marijn 22, Hugo 20 en Jasper 18 jaar jong. Geen huisdieren daarentegen wel veel gemotoriseerd materieel. Belangrijk: hele lieve burenen!



Vraag 2

Werk/Vrijwilligerswerk/Hobby's?

Werkachtergrond: ik ben werkzaam geweest in de autobranche, begonnen als monteur en daarna alle functies doorlopen binnen die branche. Tevens ben ik ook zelfstandige geweest in deze tak van business. Leuke, mooie tijd gehad bij diverse bedrijven in heel Nederland. Jaren geleden deze branche losgelaten en heb mezelf eens afgevraagd wat ik nog zou willen doen, toen ben ik overgestapt naar het onderwijs, opnieuw maar eens een studie/opleiding volgen en afronden en zo de smaak te pakken dat ik afgelopen voorjaar nog een opleiding heb mogen afronden. Momenteel heb ik twee banen namelijk vier dagen als Onderwijsassistent/leraar ondersteuner binnen het Speciaal Basis Onderwijs te Sneek bij SBO de Súdwester en daarnaast als ZZP'er voornamelijk werkzaamheden binnen de beveiligingsbranche bij SCA, Security Care Amstelland die gevestigd zijn in Uithoorn maar de werkzaamheden bevinden zich voornamelijk in centraal Nederland, regio Amsterdam, Aalsmeer, Utrecht, Almere met uitschieters naar Duitsland en België.

Training geven: survival, bootcamp, jeugdvoetbal, de dames voetbal 30+, wekelijks een avondje pokeren en soms ook een vrijdagavond klaverjassen in Rutten. Daarnaast zul je mij vinden op m'n Hallberg Rassey, mijn Zweeds kajuit zeilbootje of thuis weer eens een klusje klaren. Ook het technisch ondersteuning geven van de autocross hobby's van mijn drie zoons geeft me voldoening. Soms nog even helpen een woning te bouwen of zonnepanelen te installeren enzovoort. Oftewel redelijk druk met van alles.

Vraag 3

Hoe ben ik in Rutten terecht gekomen?

Geboren te Utrecht en direct naar Emmeloord om te gaan wonen boven de Rabobank Emmeloord, twee jaar later zijn wij naar Emmeloord west verhuisd. Als twintiger ben ik naar Amsterdam vertrokken om midden in de Jordaan te gaan werken als automonteur en een vervolg opleiding in de autobranche te volgen. Na jaren daar rondgezworven te hebben ben ik naar Utrecht gegaan. Daar heb ik in Oud Zuilen een kleine beneden etage kunnen kopen en met plezier daar gewoond. Op den duur wilde ik een grotere woning maar dat was daar toen al niet meer te betalen. Toen heb ik met mijn tweeling broer de koppen bij elkaar gestoken en de boerderij aan de Weg van Ongenade 25 gekocht. Deze hebben we samen helemaal verbouwd tot twee woonhuizen. Daar uiteindelijk ook een tweede adres voor gekregen. In eerste instantie waren we wat meer gericht op Creil (sorry, sorry) omdat de oudste zoon daar naar de basisschool ging, maar dat veranderde al snel. Creil was en is nog steeds hartstikke leuk hoor! Alleen we maakte toen de keuze voor een andere basisschool voor de andere kinderen. Het sociale beviel ons prima. Sindsdien ben ik erg op Rutten gericht.

Vraag 4

Mijn karakter beschreven in 3 woorden?

1. Sociaal
2. Creatief
3. Humor

Vraag 5

De grootste blunder die ik in mijn leven gemaakt heb, is...

Tsja.. gered worden door de KNRM bij De val van Wijdenes toen ik een uur daarvoor een "betrouwbaar zeilschip" had gekocht en niet goed alles had gecontroleerd. De redding staat ook nog op YouTube.

Bedankt voor het interview
